

Beste ouder(s),

Thema deze week: GAATJES, OVERAL GAATJES IN MIJN DOOS!

“Wiede wadde woosje, wat zit er in mijn doosje?”

Datum: 1 oktober 2018 - 12 oktober 2018



Wat gaan we doen?

Naar aanleiding van onze verhuis, gaan we deze week aan de slag met dozen, allemaal dozen! Wat zijn het er veel zeg! We gaan op verkenning in onze dozenklas. De voeldoos komt aan bod, We gaan stempelen met dozen, een eigen doos maken,...

Het spelletje “Rarara, wie zit er in onze doos?” komt ook aan bod. Is het... Jules? Is het... Lizzy de Vlinder? Of... is het een vriendje van de klas? Dat wordt spannend!

Er gebeurt ook iets heel raars... Er zitten allemaal gaten in onze dozen! Wat is dat nu?

We gaan op zoek naar de dader die deze gaten heeft gemaakt! Wie zou het zijn? Spannend! In onze hoeken komen de dozen en gaatjes dan ook volop aan bod.

Het worden weer eens een spannende tweeweekse met veel speel- en leerplezier!

Streefwoorden: De doos, het gaatje, voelen, de hand, in (de doos), uit (de doos)

P.S.: We weten nog niet zeker wanneer we gaan verhuizen maar dit zal plaats vinden in de loop van volgende week (of de week erna) 😊 We houden jullie op de hoogte!

Vriendelijke groetjes,

Juf Ellen