

Beste ouder(s),

Thema deze week: SINTERKLAAS "Hou je vast aan de takken van de bomen, want de Spiekpietjes gaan komen!"

Datum: 26 november 2018 - 7 december 2018

Wat gaan we doen?

Hij komt, hij komt, die lieve goede Sint! Ook wij kijken vol verwachting uit naar de komst van de Sint! Sinterklaas kan niet alles alleen doen en heeft onze hulp dan ook nodig!



Kennen jullie de Spiekpietjes al? Dat zijn hele kleine Pietjes die alles nog beter in het oog kunnen houden.

Wij willen ook wel echte Spiekpieten worden maar daarvoor moeten we allerlei dingen doen! Pakjes leren inpakken, koken zoals de kookpieten, goed leren kijken, horen, proeven en ruiken. Jaja, het worden weer spannende 2 weken! Natuurlijk hebben we een echt Spiekpietje in onze klas die ons alles kan leren zodat we het supergoed doen! Hopelijk komt de Sint op donderdag 6 december naar onze school voor het grote Sinterklaasfeest en komt hij ook thuis eens langs... 😊

Als we het heeeeeeel goed doen krijgen we misschien zelfs een cadeautje... Dat wordt spannend!

Streefwoorden: Sinterklaas, (Zwarte) Piet, het speelgoed, kijken, veel/weinig

Mee te nemen:

- EEN SCHOEN (We zetten natuurlijk ook in de klas onze schoen) 😊
- DINGEN IN HET THEMA (Een boekje,...) Altijd naamtekenen
- SPEELGOEDRECLAMEFOLDER (Van Dreamland, Fun,...)

Vriendelijke groetjes,

Juf Ellen