

Thema: bouwen

Datum: 1 oktober tot en met 12 oktober



Wat gaan we doen?

Dagelijks zien we de bouwwerken uit ons klasraam en nu, eindelijk, is het de komende twee weken aan ons!

We gaan eerst de bouwwerken bij ons op school observeren en nadien mogen wij beginnen.

Wat gaan we allemaal beleven?

- We gaan ons eigen huis bouwen met bakstenen.
- We maken een huis voor beer uit petit beurre koekjes.
- We metsen een muur met behulp van sponsjes.
- En nog andere leuke dingen!

Wat mogen we meebrengen?

Mag: Allerlei materiaal dat met bouwen te maken heeft; boekjes, helm, bouwmachines, ...

Verplicht: Een schoendoos, wc-rolletjes!

Schrijf op alles je naam, aub, we zouden niet willen dat er iets kwijt raakt!

Groetjes,

Juf Jade