

Thema: Herfst (boek: kikker en de kleuren)

Datum: 15 oktober tot en met 26 oktober



Wat gaan we doen?

Naar het boek, kikker en de kleuren, zetten we het thema herfst in!

'Kikker begrijpt er niets van. Waar is al het groen gebleven? Hij kijkt en hij zoekt... Overal dwarrelen gele en bruine bladeren van de bomen. Wat is er aan de hand?'

We gaan de komende 2 weken meer te weten komen waarom de bladeren van de bomen vallen en waarom de bladeren verkleuren, kikker en zijn vrienden (uit het verhaal) zullen ons hierbij helpen.

We gaan een fijne herfstwandeling maken naar Roodebeekpark, poppetjes maken van kastanjes, verven met bladeren, holletjes maken voor de dieren en nog veel meer leuks!

Wat mogen we meebrengen?

- plastic zak
- tijdschrift(en)
- eierdoos/dozen
- boekjes rond de herfst: leesboeken en informatieboeken

groetjes

juf Eline en juf Jade