



POST UIT DE APENKLAS

Thema van de week:

DE KLEURENMONSTERS EN HUN ENGE VRIENDJES

Datum: 1 – 12 oktober

Wat gaan we doen:

Het kleurenmonster voelt zich een beetje raar, hij voelt heel veel, maar weet niet wat er aan de hand is. Wij gaan samen met hem op zoek naar wat er aan de hand is. Want ook wij voelen ons soms wat raar en reageren dan op de gevoelens die we voelen. De ene keer al wat beter dan de andere. Dus wij staan even stil bij de gevoelens en leren er op een goede manier mee om te gaan. We spelen met de kleuren van de kleurenmonsters en gaan deze kleuren mengen en maken nieuwe kleuren. We gaan met een stappenplan slijm maken, we richten een gevoelswinkel in, gaan dansen op verschillende soorten muziek, maken een monster uit klei, verzinnen een monstertaal en geven een monsterfeest! Samen met de kinderen hebben we dit thema uitgewerkt, vorige week was er een brainstormmoment waarbij ze mochten aangeven wat ze wouden doen of leren.

Streefwoorden: gelukkig, verliefd, voelen, vervelend, het monster, de gevoelens, de geur, eng

Mee te nemen:

-Dagelijks doen we een ander kleuraccent aan: MAANDAG: GEEL, DINSDAG GROEN, WOENSDAG ZWART, DONDERDAG BLAUW, VRIJDAG ROOD, MAANDAG 8 oktober ALLE KLEUREN DOOR ELKAAR

-Griezelboeken, boeken rond gevoelens

-Griezelmaterialen

-Materialen rond monsters

Niet vergeten!

Vrijdag 5 oktober is het scholenveldloop, ook onze 3^e kleuters mogen meelopen! Het exacte uur dat wij moeten lopen volgt nog, supporters zijn welkom! ☺

Vrijdag 12 oktober is het monsterfeest en mogen ze als een monster, kan ruim gezien worden, als iets engs naar school komen.

Feestaapjes deze week:

12 oktober OLAF

Lieve groetjes, Juf
Barbara

