

Mama's en papa's

Volgende weken maken we kennis met een ruimtemannetje in de klas. Wat zou die komen doen? Hij neemt ons mee naar de ruimte en leert ons alles kennen. Het belooft een spannende tocht te worden! Klaar om te vertrekken? We gaan aftellen! 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 START!
Als er iemand is of iemand kent die veel over dit onderwerp weet, zijn jullie meer dan welkom voor een bezoek in de klas!



WANNEER
5 - 21 november

STREEFWOORDEN
de astronaut, de ruimte, dichtbij, ver(weg), aftellen, de planeten, de aarde, opstijgen

MEE TE BRENGEN
materialen die passen binnen dit thema bv:
raket, ruimteschip, boekjes, stenen, sterren, wereldbol,...

NIET VERGETEN
briefje voor het grootouderfeest invullen

FEESTAAPJES
6 NOVEMBER John- Igor

Prettig weekend en tot maandag
juf Barbara