



POST UIT DE APENKLAS

Dag mama's en papa's

Komende week is het de week van de mobiliteit. Wij werken 2 weken rond het verkeer en de voertuigen. Aan de hand van het prentenboek 'gewonnen' leren we verschillende voertuigen kennen. We bekijken hoe deze zich gedragen in het verkeer en leren ons ook als voetgangers te gedragen in het verkeer.

Thema van de week: Gewonnen! (prentenboek thema verkeer/ voertuigen)

Datum: 17- 28 september

Wat gaan we doen:

- Op uitstap in de straat
- Fietsparcours
- Estafette, wie is het snelst?
- Lettergarages waar we goed moeten luisteren met welke letter de voertuigen beginnen
- Rekenkast: welke voertuigen zijn het grootst? Hoeveel mensen zitten er in de bus? Wie is de eerste, de tweede, de laatste,..
- Een weg volgen met de auto in de verf
- Bruggen bouwen
- Een parcours timmeren
- Verschillende nationaliteiten en enkele woordjes in andere talen leren kennen van de personages in het boek



Streefwoorden: het verkeer, opletten, voorzichtig, afslaan, links en rechts, eerste en laatste, te voet en met de fiets

Mee te nemen:

Op vrijdag 28 september mogen jullie kapoenen iets meebrengen op wieltes waarmee we die dag kunnen rondrijden.

Niet vergeten!

-ACTIEDAG, Woensdag is het autoloze schooldag, zo veel mogelijk zonder auto naar school komen. ☺

-Donderdag komen ze van het VUB testjes doen met onze kapoenen, vergeet de brief niet terug mee te geven als ook uw sloeber mag meedoen met deze motorische oefeningen.

-Vrijdag gaan we verhuizen, alle helpende handen zijn welkom!

Feestaapjes deze week:

Lieve groetjes, Juf Barbara

